

JONGEREN GROEPEN

Ouders/jongeren gezocht voor Kinderclub: 9 – 12 jaar

De afgelopen weken heeft een groep enthousiaste parochianen zich gebogen over hoe we de kinderen/jongeren meer kunnen betrekken bij de kerk. Daarvoor is een mooi plan gemaakt waarmee we de groep tussen Communie en Vormsel (9-12 jaar) en de groep na het Vormsel (15+) meer kunnen binden aan de kerk.

We doen gezelschapsspelletjes, knutselen, bakken, organiseren uitjes, etc. Geen zware kost dus, maar gewoon een gezellige middag hebben. Wil je het team nog versterken, dan kun je dit opgeven bij:

Margaret Wuisman (mwuisman@chello.nl) of bij pastor Raymond Maas.

Jongerengroep 12 – 14 jaar

Wij hebben gemerkt dat er in onze parochie tussen Eerste Communie en Vormsel weinig aanbod is voor de jongeren. Daarom zijn wij een jongerengroep gestart, die zich richt op parochianen tussen 12 en 14 jaar. Wij komen één keer in de maand bij elkaar om samen iets leuks te doen. Als u iemand kent in deze leeftijdscategorie die misschien interesse zou hebben, vertel ze van dit initiatief. Ook als u iemand bent die een paar uur in de maand over heeft om samen met ons deze groep te begeleiden bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margaret Wuisman: [telefoon 5326883](tel:5326883) of Julia de Zwart: petjui@chello.nl.

Jongerengroep 15+

We zijn ook met een 15+ groep gestart. Vind je het leuk om eens in de maand een groep jongeren te ontmoeten en een gezellige avond te hebben? Dan is dit iets voor jou:

- elke 1^e zondag van de maand
- vrije inloop 19 – 21 uur
- in de kerk

Zet het in je agenda en neem vriend of vriendin mee, iedereen is welkom! We doen gewoon gezellige dingen, film draaien, gezelschapsspelletjes, uitjes bedenken, bijkletsen etc.

Graag tot dan!

Janine, Nel, Julia en Cora