

Zondag 19 juni tot en met zondag 26 juni 2011

Feest van de Heilige Drie-eenheid - Vaderdag

Voorganger Pastor Raymond Maas
Lector: Helmi Maton
Koor: Samenzang
Organist: Alfred Schwarz

De collecte is voor onze eigen parochie.

== =

INTENTIES

Voor de overledenen:

- Johanna Dekker – van Baar
- Loek Kanij
- Miloes Maton

== =

ORDE VAN DIENST

Openingslied: Wij zoeken U

Wij zoeken U als wij samen komen,
hopen dat Gij aanwezig zijt.
Hopen dat het er eens van zal komen;
mensen in vrede, vandaag en altijd.

Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden,
waarheid en leven, de bron van bestaan.

Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan gelijken,
die ons dit teken als spijs achterliet.

Wij vragen U om behoud en om zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven;
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

MEDEDELINGEN

**VAN DE ANDREAS-PAROCHE
ALMERE-BUITEN**

Woord van welkom

Gebed om ontferming:

Gloria of Loflied: 381 – Zingt van de Vader

Zingt van de Vader, die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen;
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen;
houdt Hem in ere!

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven;
luistert naar Hem het woord van also hoge,
houdt Hem in ere!

Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven;
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen;
houdt Hem in ere!

Openingsgebed

Ter inleiding op de lezing: refr. 119-1 (2x)

1^e lezing: Exodus 34, 4b-6, 8-9

Tussenzang: 565 - Zingt voor de Heer van liefde en trouw

Evangelie: Johannes 3, 16-18

Acclamatie: 265 - U komt de lof toe

Overweging:

Geloofsbelijdenis:

Wij geloven in God de Vader
de almacht van de liefde.
Hij is de Schepper van hemel en aarde.

Wij geloven in Jezus Christus,
de enig geliefde Zoon van God.
Hij heeft willen delen in onze geschiedenis,
in ons bestaan.

Hij is aan het kruis geslagen,
en Hij is gestorven en begraven.

Maar Hij vertrouwde op Gods laatste woord
en is verrezen, eens en voorgoed.

Wij geloven in de Heilige Geest,
die mensen bezielt en kracht geeft,
wijsheid en moed.

Wij geloven dat wij mensen samen op weg zijn,
om een heilig volk van God te worden.

Wij geloven in het eeuwige leven,
in de liefde die sterker is dan de dood,
in een nieuwe aarde en een nieuwe hemel.

Wij geloven dat wij mogen hopen op een leven met God
en met elkaar tot in alle eeuwen der eeuwen:
gloria voor God en vrede voor de mensen.

Amen.

Offerande en collecte:

Voorbede:

Gebed over de gaven:

Prefatie: van de heilige Drie-eenheid

Heilig heilig: 294

Eucharistisch gebed: 729

Onze Vader: 322

Vredeswens:

Lam Gods: 331

Communie:

Communielied: 562 – Zingt God de Heer
(Melodie 429)

Slotgebed:

Mededelingen:

Zegen en zending:

Slotlied: 150-II – Alles wat adem heeft (cpl. 1-2-3)

== =

AGENDA

Zondag 19 juni

Maandag 20 juni

20.00 – 22.00 uur Zonnebloem

19.30 – 22.00 uur Vergadering Bezoekersgroep

Dinsdag 21 juni

09.00 – 12.00 uur is het Parochiecentrum open

09.30 – 11.45 uur Open Kerk

Woensdag 22 juni

19.30 – 22.00 uur Zonnebloem Regio

Vrijdag 24 juni

09.00 – 12.00 uur is het Parochiecentrum open

Zondag 26 juni

11.00 uur Gezinsviering – Terugkomdag 1^e Communicanten
Voorganger is Pastor Raymond Maas

19.00 uur Vormselgroep

19.00 uur Spaanse viering

== =

BISDOMBLAD SAMEN KERK

Het juninummer is nog voorradig.

U kunt een exemplaar van dit blad na de dienst gratis meenemen.